

Heer, geef haar de eeuwige rust,
en dat het eeuwig licht haar verschijne!



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Marie Edonie COLLAGE

weduwe van Mijnheer

René PIETERS

geboren te St. Maria-Lierde de 19 Maart 1882 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent de 23 Au-
gustus 1952

versterkt door de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

Wat ons in onze droefheid het meest geruststelt
zijn hare goede voorbeelden van levendig geloof en
kristelijke levenswandel. We herinneren ons haar god-
vruchtig, voorzichtig, eenvoudig en werkzaam leven;
daarin vond zij haar genoegen. Nochtans vele offers
en kruisen vond zij langs haar langen levensweg,
maar het kruis - zelfs loodzwaar - sleepte zij niet,
neen, zij droeg het met moed, gesteund door Hem,
die leed en stierf voor onze zaligheid.

Gerust en kalm, zo mocht zij heengaan, zeker als
zij was van het goede woord des Heren: "Ik ben het,
vrees niet, verheug u goede en getrouwe dienaar: kom
gezegende mijns Vaders, ontvang het rijk dat u bereid
is vanaf het begin der wereld...

Mijn duurbaren, hebt dank voor de zorgen en gene-
genheid waarmede gij mij omringd hebt: eens komt
de dag waarop geen aardse smart ons geluk zal hin-
deren en we met elkaar verenigd, ons eeuwig zullen
mogen verheugen.

Vergeet me niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300 d. a.)

De vier akten. (12 j. afl.)

Uitg. Jooris, Faliestr., St. Ma.-Oudenhove



De familiën PIETERS - COLLAGE

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.