



Wij gedenken

M E V R O U W

## **ELISA COLLIER**

*weduwe van de Heer*

*OMER DE TAEYE,*

geboren te Onkerzele op 25 november 1893 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 21 februari 1989, gesterkt door de H. Sakramenten der zwaar-zieken.

*Lid van de K.G.B.*

*Lid Broederschap O.L.V. van 7-Smarten.*

*De families*

*COLLIER, DE TAEYE,*

*SPITAEELS en JONCKHEER*

*danken U van harte*

*uw aanwezigheid, uw gebed, uw gebaar*

*en uw woord van medeleven*

*waren voor ons een echte steun.*

Moeder, de mensen waren je vrienden.  
Je bleef bezorgd om je kinderen,  
je kleinkinderen, je familie,  
maar ook je vrienden en geburen.  
Met je diepe geloof beminde je nog meer  
de goede God en samen met velen  
vierde je elk weekend eucharistie  
in de kerk.

Zelfs zeer oud geworden kwam je  
graag naar de kerk, je tweede thuis.  
We zullen je aanwezigheid missen.  
Onvergelijkbaar dieper blijft je leven  
in ons gesloten hart, dat voor deze  
winter uw moederlijke warmte zal  
bewaren een mensenleven lang.  
En nog veel langer.

Want slechts een weinig tijd, een weinig  
pijn van wachten duurt het voor wij  
samen zijn in uw geluk bij God voor-  
goed verenigd.