

"In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons de belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem."

†

Moge de Heer in zijn barmhartigheid opnemen

## De heer Cesar COLLYNS

echtgenoot van mevrouw Elodie De Chaux geboren te Onkerzele op 1 juni 1899 en godvruchtig overleden in de H. Hartklinik te Geraardsbergen op 11 januari 1976. Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der opgeëisten van de oorlog 1914-1918.

De Heer heeft hem doorheen pijn en lijden zijn hemelse heerlijkheid binnengeleid. Manmoedig heeft hij alles gedragen, in het besef dat tegenslagen vroeg of laat het aandeel zijn van elke mens op zijn aardse pelgrims-tocht.

Onze geliefde afgestorvene kan terug blikken op een verdienstelijk leven. In zijn aktieve levensperiode stond hij trouw ten dienste van zijn gezin, waaraan hij het beste van zichzelf wist te schenken. Tot rust gekomen, bleef hij zacht en minzaam in de omgang, geduldig bij de tegenslagen die hem bezochten, trouw aan zijn geloof.

"De rechtvaardigen zijn in Gods hand

veilig; geen kwelling zal hen raken. In het oog van de mensen leken zij wel tenonder te gaan; maar zij zijn nu in vrede."

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, samen waren wij gelukkig in onze bekommernis voor elkaar, in de kleine vreugden van elke dag, in het samen verdragen ook van de dagelijkse lasten en beproevingen. Van bij de Heer blijf ik om u bekommerd. Bidt gij voor mij in zoverre menselijke zwakheid mij nog van Hem verwijderd houden.

"Heer, op U stel ik mijn hoop; gedenk uw barmhartigheid, Heer, aan mij die op U vertrouw."

De families

COLLYNS, DE CHAUX,  
DE SCHUITENEER en CIETERS,

danken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. Mw A. Van Schoors - Onkerzele