



Blijvend aandenken aan

DE HEER

Cyriel COLLYNS

weduwnaar van **Mevrouw**
Herna **GRISEZ**

geboren te Geraardsbergen

op 9 september 1904

en plotseling

van ons heengegaan

op 28 juli 1996.

*We zullen je missen iedere dag,
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons
samen blijven.*

De families :

COLLYNS, GRISEZ
HOEBEKE, VAN ONACKER
danken U voor uw bliken van
deelneming in hun rouw.