



Heden ging van ons heen:

DE HEER
Julien COLLYNS

echtgenoot van Mevrouw
Gabriëlle Kesteleyn

geboren te Onkerzele op 31 maart 1924
en plotseling van ons heengegaan in het
A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 9 februari 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Opgeeiste '40-'45.

De families Collyns, Kesteleyn, Dechaux en
De Wolf danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: zondag 9 maart 1997 om 10.30 uur.

Pépé is ziek geweest.
Nu is hij dood.
Pépé ligt in de kist.
Hij heeft zijn mooiste pyjama aan.
Zijn gezicht is wit.
Hij ziet er niet moe uit;
Het is alsof hij slaapt.

“Dag pépé”, zeg ik.
Hij zegt niets terug.
Dode mensen spreken immers niet.
“Weet je nog, pépé,
je kwam wekelijks bij ons ?
Je bleef niet lang, maar je kwam toch”

Iedereen spreekt vandaag zacht;
“We missen je heel erg,
Wij zullen je nooit vergeten”.

*Cindy, Nele, Ewoud, Veerle,
Bart, Jolien, Niels, Silke en Anke.*