

De mens die zich in lijden en sterven aan de H. Wil
van God onderwerpt ontslaapt in vrede



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL COOLENS

weduwnaar van Mevrouw

SOPHIE FRANCEUS

geboren te Erwetegem, de 10 October 1876 en

aldaar godvruchtig overleden, de 3 Juli 1951,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Lid van *verscheidene godvruchtige Genootschappen*
der parochie.

Door zijn opgeruimd karakter toonde de duurzame
overledene immer de blijde tevredenheid van een
christen hart. Begaafd met geduld en edelmoedige
goedheid stond hij te dienste van iedereen.

Hij was voor zijn duurzame kinderen een voorbeeld
van geloof, rechtvaardigheid en liefde voor het werk.
Hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.

Gekomen aan de grensmaal van zijn leven, bleef hij
tot de laatste dag bezorgd voor de zijnen. Hij zag de
dood zonder schrik naderen en op Gods vaderlijke
goedheid betrouwende is hij zacht in de Heer ontslapen.

Beminte kinderen en kleinkinderen, blijft verenigd
onder elkander en leeft zo dat gij de dood nooit hoeft te
vrezén. Ik dank u allen voor uw oprechte genegenheid
en liefdevolle zorgen welke gij mij verleendet. Ik werd
u ontrukkt, maar de liefde welke ons verenigt, sterft niet.
Ik ga bij uw goede moeder. Weent niet als dezen die
geen hoop hebben, daar zullen wij u allen verwachten.

Blijft voor ons bidden, wij zullen u altijd indachtig
wezen voor de troon van God.

Heer Jezus, geef uw dienaar de eeuwige rust.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d, afl

R. I P.

Uitg. R. Van Der Linden. Erwetegem

De familiën COOLENS, FRANCEUS, CARRIJN en DE
TANDT

*zeer gevoelig voor de blijken van christene
deelneming en gebeden in hun diepe rouw,
danken U oprecht.*