

Liefdevol aandenken aan  
de heer

## Lucien Colman

echtgenoot van mevrouw  
**Suzanna Crabbe**

geboren te Stekene op 27 februari 1926 en  
godvruchtig overleden te St.-Gillis-W. (kliniek St.-Helena)  
op maandag 12 juli 1999.  
Gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

Gewapend weerstander 1940 - 1945

Gewezen beroepsmilitair

Vereerd met :

Zilveren palmen in de kroonorde

Gouden medaille in de orde van Leopold II

Medaille van de weerstand 1940 - 1945

Medaille oorlogsvrijwilliger strijder "PUGNATOR"

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940 - 1945

met twee gekruiste sabels

Meerdere militaire en burgerlijke eretekens

Bestuurslid geheim leger afdeling Stekene

Lid K.N.S.B. - Stekene

Erelid Civiele bescherming afdeling Stekene.

Tussen de vele eretekens die getuigen van vaders moed en zelfopoffering en die nu zijn lijkst sieren, ligt ook het kruis van Kristus. Het is het ereteken bij uitstek. Het staat symbool voor de trouw waarmee Lucien als echtgenoot en vader zijn strijd gestreden heeft, voor het lijden dat hij heeft gedragen, voor het geloof dat hij in liefde heeft bewaard.

We geven voorrang aan de verwoording van de familie.

" Lucien, samen hebben we 53 jaar lief en leed gedeeld en heel wat tegenslagen moeten verwerken. Tot in de kliniek heb ik u gevolgd in de moeilijke tijd van uw aanslepende pijnlijke ziekte. We koesterden nog zoveel hoop om mekaar in onze oude dag te helpen in de vertrouwde thuis. Helaas besliste het lot er anders over en moesten we van elkaar afscheid nemen in de kliniek.

Bedankt, Lucien, omdat we mekaar begrepen. Bedankt voor de zorgen die ge mij de laatste jaren hebt gegeven.

Suzanna.

"In de namiddag van 6 juli hebt ge ons - verzameld rond wat uw sterfbed zou worden - zoveel dingen toe- vertrouwd. Ge hoopte het nog eens te kunnen over- doen in de vertrouwde huiselijke kring.

Het is helaas uw laatste gesprek geweest.

Bedankt, Pa, we zullen uw laatste woorden levenslang indachtig zijn. Bedankt voor alles wat ge voor ons gedaan hebt.

Vaarwel, Pa.

Uw kinderen.

"We zullen u missen, opa. Bedankt voor alles.

Uw kleinkinderen.

Bedankt, Lucien, namens heel de parochie waarmee ge in lengte van jaren verbonden hebt geleefd. Moge de vrede en de vreugde van het Vaderhuis voor altijd uw deel zijn.

Voor uw gebed en aanwezigheid danken de families

COLMAN - CRABBE - DE RYBEL en VAN HOOSTE.

---

Begravenisonderneming	-	Bloemen	Schelfhout
Stekene - Tel. (03) 790.10.20	-	Druk	Van Hoye

