

De dood en kent geen leed,
Zij zeesent, immer wreed
en zonder mededogen ;
geen troost en wete ik, geen :
Gij, Jesu, zult alleen,
Gij kunt onz' tranen drogen !

G. G.

† VROOM AANDENKEN
van Mijnheer

Maurice-Roger-André COLPAERT

echtgenoot van Mevrouw **Marie-Antoinette WAELKENS**

geboren te Leupegem, den 28 Juli 1909,
en van Mijnheer

Alfred-Paul JACQUES

(Oud-krijgsgevangen van de oorlog 1940-1945)

echtgenoot van Mevrouw **Marie-José COLPAERT**

geboren te Bevere-Oud., den 14 September 1913,
beiden jammerlijk omgekomen in de vliegtuigramp
te Libenge (Belgisch-Congo) den 13 Mei 1948.

Dien dag, toen de avond gekomen was, sprak Jesus tot hen : « Laten wij oversteken naar den anderen oever ».
Marc. IV. 35

De rusteloze bedrijvigheid der rijpe mannenjaren en de grote liefde voor hun gezin maakte hen deze wereld te eng. Er lag een drang van scheppen en veroveren in hun rijk mensenhart en hun besliste wil wist uit te voeren wat hun geest had bezonnen en waaraan hun gemoed behoefte had. Niet door toeval maar door het leven waren zij tot broeders gegroeid ; door dit samen tragisch sterven werd hun broederschap bevestigd en geheiligd. Plots is hun levensavond angebroken in het felle licht van het tropenland en door een orkaan heen zijn zij ingegaan in de rust en het licht van God en de eeuwigheid. De maatstaf van tijd voor elk mens-leven is de roeping en de taak die God hem te vervullen geeft. Van hun lieve echtgenote, kinderen, ouders, nabestaanden en vrienden werden zij niet gescheiden, zij zijn hen voorgegaan naar de andere levensoever, waar de Heer hen riep. Hun leven was ons allen een voorbeeld van werk-

zaamheid en trouwe zorg. Hun sterven is ons een levensles. Alles wil de mens overmeesteren, maar Gods raadsbesluiten zijn aan zijn willen en zoeken onttrokken. Voor Gods Majesteit die ook licht in het mysterie van de dood bidden wij deemoedig :

O Vader, die geen wierookvat,
Noch goud, noch loizang waarder schat
Dan Godgelatenheid, en stilte
Van 't schepsel, dat uit nedrigheid
Behagen scheidt in uw beleid
En in Uw wil zich zelf versmilt.

(VONDEL).

Gods vertrouwen en Godgelatenheid zullen dit leed adelen en heiligen omdat wij weten dat hun onrustig hart rust heeft gevonden in de vrede van den Heer.

Mevrouw Maurice COLPAERT, geboren Marie-Antoinette Waelkens en kinderen Adelin, Marguerite, Anne-Marie en Carlos ;

Mevrouw Alfred JACQUES, geboren Marie-José Colpaert ;
Mevrouw Wed. Adolf VYNCKE-PIENS,
Mijnheer en Mevrouw Th. WAELKENS-DEVOS ;

De familiën COLPAERT-PIENS-JACQUES-LIÉTAR-WAELKENS-DEVOS,

**gevoelig aan uw blijk van deelneming in hun
prijnlijken rouw, bieden Ued. hun innigen dank**

Drukkerij De Meester. Oudenaarde.