

Wie haar taak als mens vervulde in dit leven  
haar zal God, Zijn vriendschap en Zijn liefde geven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Edith COMBEL**

echtgenote van de Heer  
Orphel DE POTTER

geboren te Oudenaarde op 1 augustus 1939  
en plots overleden te Merelbeke  
op 17 maart 1991.

Sportsecretaresse en medestichtster van  
de Oudenaardse Zwemklub OZEKA.

Orphel DE POTTER,  
Ronny DE POTTER,  
Dirk en Annick DE CLERCQ - DE POTTER,  
Gaston COMBEL (†) - STAELENS Yvonne,  
Maurice DE POTTER (†) - BRUYNEEL Julia,  
De families COMBEL - STAELENS -  
DE POTTER - BRUYNEEL,  
danken u voor uw gebed en medeleven.

---

Begravenissen D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oudenaarde

Wanneer iemand plots uit ons midden wegvalt zoals Edith, dan voelen wij ons diep geslagen en geschokt, dan vinden wij geen woorden, dan passeert als in een oogwenk gans dat leven voor onze geest. Hoe is het mogelijk? Gans de namiddag nog alles meelevend en dan plots op de terugweg dat onverwacht einde. Wij begrijpen het niet. Wij worden er koud van. Geen lach meer, geen woord meer, niets... Niets dan grote stilte.

In die grote stilte zoeken wij de Heer op. Wij zouden willen verder kijken dan de grenzen van ons aards bestaan.

Dat aards bestaan van Edith, gans haar leven werd beheerst door twee factoren. Op de eerste plaats haar gezin. Daar had zij alles voor over. Zij leefde alles intens mee. Zij was nu al bezig met de voorbereiding van de komende geboorte van haar kleinkind. En dat gezinsleven werd op de tweede plaats doorkruist door zeer veel inzet voor de zwemklub OZEKA. De uren die zij ook daaraan besteedde, zijn niet te tellen. Het was een stuk van haar leven, alsook van gans het gezin.

Biddend en dankend om dit mooie leven nemen wij afscheid. Wij blijven zorg dragen voor wat haar ter harte ging.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde