

God is mijn Herder!



IN HOOPVOL UITZIEN
NAAR DE WEDERKOMST VAN DE HEER
NEMEN WIJ BIDDEND AFSCHIED
VAN MIJNHEER

M i c h e l C O M M E R E

echtgenoot van Mevrouw

Emilie RUTTEN,

geboren te Maarke-Kerkem op 12 september 1902 en vroom ontslapen in de Heer in het O. L. Vrouw-Hospitaal te Oudenaarde op 12 oktober 1971, gesterkt door het Sakrament van de zieken en de Apostolische Zegen.

Hij was lid van de H. Rozenkransconfrerie.

Heer, zeer smartelijk treft ons dit grote verlies. Gij weet het. Toch hebt Gij, in de dood van Jezus, Uw veelgeliefde Zoon, onze verlossing bewerkt, ons hoop gegeven op Uw leven voorgoed.

Wij vragen U, geef dan aan deze trouwe vader en echtgenoot, Uw vrede, Uw heerlijkheid.

Wij blijven U dankbaar om de veelvoudige rijkdom van Uw liefde die ons in deze goede man zo nabij was : onvolprezen echtgenoot en vader, zachtmoedig, rechtschapen en groot-hartig. Steeds rustig bereid voor alles en nog wat, verheugde hij zich wanneer hij dienst kon bewijzen. Tot in het lijden toe was hij trouw en voorbeeldig : geduldig en zwijgend, om niemand tot last te zijn, droeg hij zijn kruis en vertrouwde op God.

Gelukkig de vrouw en gelukkig de kinderen die van God zo een echtgenoot en vader gekregen hebben.

Mijn goede echtgenote, gij stond naast mij in goede en kwade dagen. Hoe kan ik U danken voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Wij wisten ons steeds veilig in Gods hand. Blijft ook nu, in het uur van de beproeving vertrouwen op God, de Herder die waakt over ons.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, uw diepe liefde en genegenheid heeft me echt gelukkig gemaakt. Ik heb u alles gegeven, mijn zorg en mijn voorbeeld. Volgt de lijn van mijn leven en ook uw leven zal vruchtbaar en veilig zijn

Ook aan U allen, bloedverwanten en vrienden, oprechte dank om uw medevoelen en liefdevolle aandacht. Wij blijven verenigd in de Heer.

Lieve Vrouwe van de Rozenkrans, voer mij bij Uw Zoon!

Uw deelneming in onze rouw heeft ons diep getroffen. Uw aanwezigheid was ons een steun, uw gebed een troost in onze smart. Wij bieden U onze oprechte dank aan.

De families COMMERE, RUTTEN, VIVE,
VAN DER HAUWAERT.