

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw

ELISA CHRISTINA COOLENS

WEDUWE van **MIJNHEER REMI VAN DAMME**

geboren te Sinte - Maria - Oudenhove op 23 Juli 1872 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 5 Juni 1953, versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Een sterke vrouw, wie kan haar vinden? Als iets van verre, ja, van de uiterste grenzen gekomen is haar waarde. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Zij doet hem goed en geenszins kwaad al de dagen van haar leven... Zij omgordt haar lendenen met kracht en sterkt haar arm... Zij opent haar hand voor den behoeftige en strekt haar handen uit naar den arme. ...Zielekracht en majesteit zijn haar kleedij en zij lacht de dag der toekomst tegen... Haar mond opent zij voor de wijsheid en de wet der goedertierenheid is op haar tong. Zij slaat de gangen van haar huis nauwkeurig gade en het brood eet zij niet in ledigheid... Bedrieglijk is bevalligheid en ijdel is schoonheid; een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. (Prov. 31)

Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon. mijn welbeminden, blijft standvastig in de Heer. (Philipp. IV. 1.)

Mijn duurzame Kinderen, Kleinkinderen, Achterkleinkinderen, Broeders en Zuster, ik dank u voor de vele blijken van liefde die gij mij gegeven hebt in mijn laatste levensdagen, voor de gebeden die gij voor mij tot God, zijn Moeder en zijn lieve Heiligen gericht hebt. Blijft mij indachtig al de dagen van uw leven, onthoudt de lessen en vermaningen die ik u gegeven heb opdat wij allen met Vader zaliger en al onze duurzamen een grote hemelse familie mogen vormen.

En gij, mijn Dochter en Keindochners, bruiden des Heren, bewaart trouw mijn aandenken binnen de stille kloostermuren.

De vier akten.

12 j. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

300 d. afl.



De familiën **COOLENS, VAN DAMME, DE RIDDER** en **BOGAERT** bedanken U voor de blijken van deelneming en gebeden.

Uitg. J. Eeckhout, St-M.-Oudenhove.