

De deur des Hemels staat open voor hen die
op Maria hun betrouwen gesteld hebben. (H. Bon.)



Bid voor de Ziel
van Mijnheer

Gustaaf COOLENS

Weduwnaar van Mevrouw Leonie VAN DAMME,
Geboren te St. Maria-Oudenhove de 22 Mei 1876
en er godvruchtig overleden de 17 Maart 1955.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

Erelid van de Bond van het H. Hart.

De ouderdom van de rechtvaardige
is achtenswaardig, niet om het getal
zijner jaren, maar om zijn kroon van
deugden en verdiensten.

Wanneer gij zult sterven, zal uw
grootste troost zijn : te mogen rekenen
op een door en door kristelijk leven,
op een rechte handel en wandel, op
de deugden die gij beoefend hebt ;
want God die gij gediend hebt met ge-
loof en onderwerping, zal U volgens
zijn barmhartigheid behandelen, uw
goede werken zullen u voorgaan, gij
zult ze vinden bij de Heer.

Eenvoudig en rechtschapen van hart,
zachtmoedig en voorzichtig, heeft hij
een matig en vlekkeloos leven geleid ;
met één volkomen onderwerping aan
Gods H. Wil heeft hij de beproevingen

en tegenslagen van het leven gedragen,
ten volle overtuigd dat wij hier op aar-
de met Jezus moeten lijden om met hem
eeuwig te mogen zegepralen.

Dierbare familie, heb dank voor uw
liefdevolle verzorging ; dat de Heer het
U vergelde. Vergeet mij niet in uw
gebeden, gij ook mijn vrienden en
kennissen, ik ook zal U indachtig blij-
ven bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De familiën COOLENS, VAN DAMME,
DE RIDDER en BOGAERT ;

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove.