



Dankbare herinnering aan
de heer
HUBERT COOLENS

echtgenoot van mevrouw
Madeleine Van Strijthem

Geboren te Erwetegem op 3 november 1912
en godvruchtig overleden te Brakel
in de Alverna-flats op 24 april 1998,
gesterkt door het Sacrament
van de H. Eucharistie, ter gelegenheid
van hun diamanten huwelijksjubileum,
dat wij in familiekring mochten vieren.

De families Coolens, Van Strijthem, Lemaitre
en Van Damme danken U voor Uw medeleven
en gebed.

De uren volgen elkaar op, maar soms verschillen ze heel sterk. Rustig maar intens gelukkig had Hubert zijn diamanten huwelijksjubileum gevierd. Nog maar pas thuisgekomen van het feest is hij ons ontvallen.

Hubert heeft zijn levenstijd goed gevuld. Hij was fier op zijn arbeid als vakbekwame meubelmaker bij de spoorwegen en als zelfstandige in zijn meubelzaak. Onophoudelijk, tot op zijn laatste dag, gingen zijn liefdevolle zorg en aandacht naar zijn echtgenote. Zijn kinderen heeft hij naar een mooie toekomst als volwassenen gebracht door het werk van zijn handen en de goedheid van zijn hart. Ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen mochten altijd van zijn tedere belangstelling genieten. De wederneliefde die zij hem allen toedroegen was even diep en vanzelfsprekend.

Hij was gewaardeerd en graag gezien door de mensen. Volgaarne stond hij ter beschikking van al wie zijn hulp kon gebruiken; wie hem ooit een hand had toegestoken, mocht zeker zijn van een hartelijke wederdienst. Op rust in de Alverna-flats genoot hij ervan midden de mensen te zijn om met hen te eten en te praten, of om van de ontspanning te genieten. Hij was een tevreden man, die wist dat hij alles had gekregen waarop een mens mag hopen. Het stemde hem dankbaar tegenover de mensen en tegenover God.

In dankbare herinnering blijven wij het goede meedragen dat Hubert voor ons heeft gedaan. Wij geven hem met zijn lang gerijpte leven uit handen om hem toe te vertrouwen aan Onze Heer, die alles tot voltooiing brengt. En wij bidden dat God hem voor altijd in zijn vrede bewaart.