

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in mij  
geloofd, zal leven, ook al is hij gestorven, en wie  
leeft en in Mij geloofd, zal in eeuwigheid niet ster-  
ven. Jo. II.

†  
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Irma-Camilla COOLENS

echtgenote van Mijnheer  
Marcel VAN AUDENHOVE,

geboren te Erwetegem op 25 oktober 1910 en  
overleden te Zottegem op 16 augustus 1963,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de  
H. Kommunie, alsook de Pauselijke Zegen in het  
stervensuur.

-†-

De dierbare overledene hield van het leven als  
van een goede gave Gods. Daarom was haar gezin  
dat haar leven omsloot, haar vreugde, maar ook  
haar heiligdom. Goedheid paarde zij aan sterkte;  
zij diende in liefde, zij leidde in kracht, zij hield  
van haar man en stond naast hem tot steun van  
zijn plichten.

Zij was de moeder van haar kinderen, maar om  
hen op te voeden voor Hem, die ze haar geschon-  
ken had. Zij was de hoeksteen van haar huis. In  
een onberispelijk godsdienstig leven vond zij de  
kracht om in tegenspoed de kristelijke deugden te  
blijven beoefenen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, voor u had ik  
nog vele jaren willen leven. Gods H. Wil geschiede.  
Ik bied de Heer mijn leven ten offer opdat het u  
naar ziel en geest wel moge gaan. Ik dank u voor  
uw trouwe liefde, blijft mijn ziel, vooral in het  
H. Misoffer gedenken.

Dierbare familie, tot weerziens bij de Heer.

H. Maria, hulp der kristenen, bid voor ons.  
Barmhartige Jezus, schenk haar de eeuwige rust.



Heer Marcel VAN AUDENHOVE,  
Heer Robert VAN AUDENHOVE,  
Heer Gerard VAN AUDENHOVE,  
De Families COOLENS, VAN AUDENHOVE, LE-  
MAITRE, DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst