

« Zijn zorg en liefde voor bejaarden,
het stil geluk van zijn gezin,
de goeie dingen van de aarde.
Geloof en Hoop, die hij bewaarde,
gaf zijn leven diepe zin ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules, Petrus COOLENS

echtgenoot van Mevrouw

Gabriëlle BEKE

geboren te Erwetegem op 29 november 1918
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 17 oktober 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

**Gewezen secretaris
van de Bond der Gepensioneerden.**

Een hart, dat niet alleen klopte voor zich-
zelf, maar voor de anderen, vooral voor zijn
gezin, is stilgevallen. Een mooie leeftijd... en
toch te vroeg. Het is altijd te vroeg : wij
leven en willen blijven leven.

Hoe vlug gaan onze levensjaren voorbij en
onverwachts staan wij voor de harde werkelijk-
heid waardoor ons leven een heel andere
wending neemt. De ziekte overvalt ons en het
leven ontglipt ons zodat wij dienen afstand te
nemen van al wie of wat ons hier dierbaar is.

De laatste maanden voelde Jules zijn krach-
ten afnemen en voelde hij zich vlug vermoeid.
Moedig ging hij naar het ziekenhuis in de
hoop terug vlug thuis te zijn. Het werd een
tocht naar Gods Vaderhuis.

Afscheid nemen is het moeilijkste in het
leven. Men leert het nooit. Ons rest de her-
innering aan een eenvoudig man met principes
van eerlijkheid, oprechtheid, naastenliefde en
trouw. Een vader die voortdurend werkte aan
het geluk en het welzijn van zijn huisgezin.
Een man die zijn eigen verworven kennis
trachtte over te dragen naar zijn kinderen
en kleinkinderen. Jules was een goed en
gedienstig man. Hij maakte zich verdienstelijk
als bestuurslid en schatbewaarder van de
christelijke bond der gepensioneerden.

Beminde echtgenote, wij hebben de lasten
en vreugden van ons gezin gedeeld. Fier en
gelukkig hebben wij kunnen mijmeren en
terugblikken op wat wij samen hebben ver-
wezenlijkt. Zoek uw troost en sterkte bij
O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, en laten wij
langs het gebed met elkaar verenigd blijven.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook gij
hebt veel voor mij gedaan. Ik dank u voor
uw grote liefde en op u rust nu de taak uw
beproefde moeder en grootmoeder te troosten
en bij te staan.

Beste familie en vrienden, dank voor uw
vriendschap en voor alle mooie momenten die
we samen meemaakten. Blijft mij allen geden-
ken in uw gebeden.

†

**De families COOLENS, BEKE,
LEMAITRE en VAN DAMME,**

zijn U zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrav. en Crem. Van Vijle - (091) 60 11 15