

« Door Christus' kruis en Zijn verrijzenis zijn wij gered » !



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

Mejuffrouw

**Maria, Gabriëlle COOLENS**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 13 april 1916 en godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 24 maart 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

« Heer onze Vader,  
met vreugde bereiden wij ons in deze vasten voor op Pasen.  
Wij vragen te mogen leven van dit verrijzenisfeest,  
zodat wij eens tot de volle vreugde mogen komen, die de vrucht is van de verlossing door Christus Jezus, onze Heer. Amen ».

16 februari 1972, aswoensdag : broer Sylvain is op die dag plots, niet te voorzien, gestorven. Gabriëlle vond hem. Die schok is zij nooit te boven gekomen.

Dierbare zuster, broer en schoonzuster, gij hebt veel voor mij gedaan. Al wat in uw macht lag was U niet te veel. Daarvoor moet ik U oprecht dank zeggen.

In mijn ziekte werd ik moederlijk verzorgd door het verplegend personeel van het St.-Franciscusinstituut van Velzeke en in mijn laatste levensmaanden door een groep mensen in het A.Z. die weten wat lijden is en dat ons lijden verdienstelijk is voor de Heer. Dank aan al die mensen.

Dierbare familie, ik vraag U voor mij en al onze overleden familieleden te bidden dat de Heer ons allen opneemt in Zijn eeuwige heerlijkheid en liefde.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

De families COOLENS-VAN DER MASSEN,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel