

" Wees er, voor anderen,  
zegt God  
zoals Ik er ben voor u "



Dankbaar gedenken we  
het vruchtbare leven van

## MARIE COOLENS

weduwe van **VIRGILE HAEGEMAN**

Ze werd geboren te Elsene op 28 november 1896.

Haar liefdevolle leven werd opgenomen in de  
eeuwige liefde van God op 15 juni 1984.

Wil met ons danken  
om dit leven  
van zorgende liefde  
van weerbare trouw  
van eerlijk kristen - zijn.

Wil met ons danken  
om het lichtende spoor dat ze trok :  
van kranige arbeid  
van gulle gastvrijheid  
van onbaatzuchtige hulpvaardigheid.

Wil met ons danken  
om de richting die ze wees :  
van onkreukbare rechtschapenheid  
van konsekvente eerlijkheid  
van vanzelfsprekende goedheid.

Wil met ons danken  
alle familieleden, vrienden en bureu  
die haar gelukkig hebben gemaakt.

Wil met ons bidden  
dat die zorg  
die trouw  
die eerlijkheid  
mogen vrucht dragen  
in alle mensen die haar mochten ontmoeten.

Wij allen die intens van haar houden  
danken U voor uw medeleven.

DE FAMILIE.