

Geloofd zij Jezus-Christus- Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

RICHARD COOLENS

echtgenoot van Mevrouw

Palmyre Roels

geboren te St Martens-Lierde de 10 december 1892
en godvruchtig overleden te Overboelare de 21 sep-
tember 1959, voorzien van de laatste HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Erelid der plaatselijke muziekmaatschappij St Cecilia.
Oud-Strijder van de oorlog 1914-18.

Een overtuigd christen mens is van ons heenge-
gaan. Na vele jaren werken en zorgen voor zijn
gezin, genoot hij enkele jaren een betrekkelijke rust.
Volledige rust heeft hij zich niet gegund. De arbeid
was voor hem geen vloek maar een zegen, vooral
omdat hij volbracht werd met liefde voor zijn huis-
genoten. De genegenheid van zijn echtgenote en de
dankbare wederliefde van zijn kinderen beschouwde
hij als een rijk loon voor zijn opofferingen.

Zijn godsdienstzin zette hij om in een daadwer-
kelijk beleven van het christendom : liefde tot God,
liefde tot de naaste. Ook daarin kende hij de vrede
en het geluk van volbrachte plicht.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
Onze Lieve Heer heeft mij tot zich geroepen, wel
wat vroeger dan wij mensen volgens onze mense-
lijke verlangens hadden berekend, toch onderwerpen
wij ons aan de goddelijke Voorzienigheid die beter
weet dan wij zelf wat ons zalig is. Ik dank u allen
voor uwe warme en tedere genegenheid. Familie-
leden en vrienden gedenk mij in uwe gebeden. Mijn
schoonzuster in het klooster en gij vooral mijn ge-
liefte dochters aan de Heer toegewijd bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus ons toekome Uw rijk.

Moeder Maria wees onze toevlucht in vreugde en
smart, in vrede en strijd, in leven en dood.



De familiën COOLENS, ROELS,
COOLENS en VAN DEN BERGE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukkerij De Vos-François, koster Overboelare