

Ik sterf niet, ik treed het leven binnen.

(H. Theresia van Lisieux

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Angelus, Jozef COOMAN

echtgenoot van Mevrouw

Germaine STURTEWAGEN

geboren te Oombergen, op 31 mei 1912 en er schielijk overleden op 30 oktober 1969, gesterkt door de H. H. Sakramenten der Zieken (in extremis).

Lid van het broederschap van het H. Hart.

Het heengaan van een geliefde echtgenoot en Vader valt zwaar, omdat zo iemand nooit kan gemist worden. Angelus was een werkzame en bezorgde vader, toegewijd aan zijn dagelijkse taak waarin hij vreugde vondt, hij was minzaam in zijn omgang met iedereen.

Wij bidden U dan God, wil barmhartig en goed zijn tegenover uw dienaar, die zich deemoedig aan uw liefde aanbeveeld. Wil hem vergiffenis schenken van zijn menselijke zwakheden en tekorten. Door de verdiensten van uw H. lijden en dood, wil hem opnemen in uw eeuwige woonst opdat ook hij deelachtig worde aan de eeuwige vreugde.

Bemide echtgenote en kind, gij zijt hard op de proef gesteld door deze plotse scheiding van genegenheid en liefde. In het licht der Eeuwigheid ziet men de aardse dingen anders. Veel moed, God is uw sterkte, zoek bij Hem troost door uw gebed. Hij zal niet achterwege blijven met zijn genade.

Bemide Vader, Schoonmoeder, Broeders, Zusters en Familie, gedenkt mij verder in uw gebeden en H. Missen. Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust

Uitg. Julienne Dammekens, Oombergen.

Mevrouw Angelus COOMAN, geboren Germaine STURTEWAGEN
De Heer Roland COOMAN en zijn verloofde Meijuffer Marie-
Madeleine MEGANCK.

De Heer André COOMAN-MONSAERT,

Mevrouw Richard STURTEWAGEN-NECKEBROEK,

De families COOMAN, STURTEWAGEN, MONSAERT en
NECKEBROEK.

Zijn U erkentelijk voor Uw deelneming in hun rouw en
voor Uw gebeden ter intentie van de dierbare overledene.