

«Mijn hart, ja al wat ik ben,  
het roept tot de levende God.  
Gelukkig die wonen in Uw huis...».

(Psalm 84, 3 en 5)

Onze Vader,  
die in de hemelen zijt,  
bewaar in Uw naam  
MEVROUW

## **CHRISTIANE COOMAN**

echtgenote van de heer  
**Walter VAN HAVERBEKE**

geboren te Nieuwerkerken op 11 juli 1950 en  
plotseling overleden in het O.-L.-Vrouwzieken-  
huis te Aalst op 18 juni 1987,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

---

Walter VAN HAVERBEKE en kinderen,

De families :

COOMAN, VAN HAVERBEKE, DE RIJCK  
en DE TROYER,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

Mijn Heer en mijn God  
in U stel ik mijn vertrouwen.  
Gij draagt zorg voor elke mens  
zijn leven lang.

Gij neemt hem op  
in het geheim van uw goedheid  
als hij gestorven is.

Heer God, op U hoop ik,  
want Gij zijt getrouw in uw beloften  
en laat de mens en de wereld  
nooit alleen.

In deze hoop wil ik leven,  
nu en eeuwig met U.

---

begraf. de rycke, 053 - 21.54.21

druk. van damme - ottoy