

Ten paradijze geleiden U de Engelen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

JACOBUS JOSEPHUS COOMAN

Weduwnaar van wijlen

MARIA THERESIA VAN NIEUWENHOVE

Geboren te Erembodegem, de 21 september 1876
en godvruchtig overleden te Denderleeuw,
de 7 november 1963,
gesterkt met de HH. Sacramenten der stervenden

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen
van God genoemd worden.

(Bergrede v 4,9).

De overledene vreesde de dood niet. Integendeel hij
verwachte hem met zoete rust. God dankend voor
zo'n lang, gevuld en schoon kristelijk leven, hoopte
hij op een hemelse beloning. Ten paradijze dan, ge-
leiden hem de Engelen des Heren.

(Lit. der Overledenen).

Onderwerpen wij ons aan Gods heilige schikkingen,
hoe pijnlijk deze ons ook treffen, omdat Hij onein-
dig wijs is en ons meer dan iemand bemint.

Zo zeker het is dat we eenmaal moeten sterven, zo
onzeker is het uur van onze dood. Mors certa, hora
incerta. « Weest ook gij dan bereid, want de Mensen-
zoon komt op een onverwacht uur ».

Bemide kinderen, wanneer de goede Heiland ook
eens uw aards leven zal doen eindigen, dan zullen
we voor altijd onafscheidbaar verenigd blijven. Dier-
bare familieleden, blijft mij met mijn kinderen en
kleinkinderen in de H. Mis en gebeden gedenken.

Bemide kinderen, volgt het voorbeeld dat ik U
gaf, en gedenkt steeds de christelijke opvoeding die
ik U wilde geven.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.



Diep getroffen om uw blijken van deelneming
danken U van harte :

De familiën

COOMAN,
VAN NIEUWENHOVE,
VAN DE VELDE en
DE VOS.

Begrafenissen De Poorter Denderleeuw
Drukk. De Wever & Baeyens ladergem