



Vroom aandenken aan
de heer

Frans August Cooreman

**echtgenoot van mevrouw
Irena Vanden Abeele**

geboren te Buggenhout op 28 augustus 1907
en overleden te Brakel op 6 maart 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving

De families Cooreman, Vanden Abeele,
Vanden Breen en Selleslag danken u voor uw
medeleven en gebed.

"Treur niet om mij,
ik heb een goed leven gehad." (Pa)

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Namis in de kapel van het Sint-Franciscus
rusthuis te Brakel op zaterdag 28 maart 1998
om 18.30 uur.