



HERINNERING

aan een mens

die voor haar God

voor haar familie en medemensen

trachtte goed te leven

IRMA COOREMAN

weduwe van

ACHIEL VAN DE PERRE

geboren te Smeerebbe-Vloersegem op 9 april 1905

en overleden te Lessen op 10 november 1979,

gesterkt door de heilige sacramenten

en de Pauselijke Zegen.

« Heer God, WIJ BEGRIJPEN NIET, dat onze liefde eens machteloos heeft moeten toezien, na ongemeten zorgen, na menige uren van vechten tegen twijfel en zekerheid. Deze goede moeder, God, heeft haar geloof en vertrouwen in U bewaard en dikwijls ons voorgebeden.

Doe ons geloven in haar blijvende vreugde, die Gij beloofd hebt aan Uw getrouwen. En geef Gij Kracht, Heer, als wij troosteloos zouden worden in verdriet om haar, de onvervangbare afwezige ... ».

« Wij bieden U het offer, Heer, van deze vrouw die alles heeft gegeven en veel liefde nog hield verborgen voor haar vijf kinderen, toen zij met- en zonder vader zaliger zorgd' en werkte.

Uw levensoffer, Heer, is teruggekomen in de zelfovergave van deze moeder.

Wij staan eerbiedig stil bij Uw aanvaardden God, van deze mens, zoals Gij, de verlossende Christus hebt aanvaard na Zijn kruistocht... »

« Wij trachten de moed terug te vinden, Heer, telkens wij door een dergelijk verlies worden getroffen. WIJ GELOVEN VERDER in de vreugde van het leven, dat nooit meer voorbijgaat ; Wij blijven dankbaar met haar verbonden, God, gelijk Gij in eenheid met Uw volk, want voor deze goede vrouw en voor ons allen hebt Gij Uw Zoon geschonken als de VERREZEN CHRISTUS onze Heer. Amen ».

Bid verder voor de onsterfelijke be-ZIEL-ing van deze vrouw, voor hen die samen treuren bij haar heengaan en voor mekaar om moed te hebben, niettegenstaande de dood... toch verder gelukkig te leven. We danken U oprecht.

De families COOREMAN, VAN DE PERRE,
GOESSENS, SALIGO

Drukk. L. De Ruyver - Brakel