



Leve Jezus !

A.M.D.G.

Ave Maria !

GODVRUCHTIG AANDENKEN AAN

Z.E.H. KAREL COOREMAN

Geboren te Buggenhout op 6 november 1903,

Priester gewijd te Gent op 15 april 1928,

Leraar Klein Seminarie St.-Niklaas op 5 september 1929,

Onderpastoor te St.-Amandsberg H. Hart

op 12 augustus 1930,

Onderpastoor te St.-Gillis-Waas op 23 april 1936,

Onderpastoor te Lotenhulle op 14 juli 1947,

Pastoor te Nederzwalm op 22 augustus 1950,

Pastoor te Steendorp op 6 juli 1959,

Pastoor-Deken te Kaprijke op 16 november 1963,

met eervol ontslag op 3 juni 1978,

Overleden te Nevele op 29 oktober 1982,

gezalfd met de H. Olie.



Terwijl het kerkvolk zich overal-ter-wege voorbereidde op de hoogdagen van Allerheiligen en Allerzielen is deze goede priester zachtjes het Leven-in-God binnengegaan.

Als of hij tot ons spreekt : Goede vrienden, geen oog heeft ooit gezien, geen oor heeft ooit gehoord, geen mond zal ooit kunnen uitspreken, wat God bereid heeft voor wie Hem een leven lang hebben liefgehad. Mijn God, Gij zijt oneindig schoon ! En ik heb een eeuwigheid vóór mij, om mij te verzadigen aan uw diepten. Ik wist niet dat Gij mij zo liefhad, mij, uw eenvoudige „priester in eeuwigheid“ ! Wat een Communie met de Vader, de Zoon en de Geest en al die heiligen uit alle rassen en talen en stammen... Dank U, mijn Heer, Gij zijt altijd goed geweest voor mij !

Priester Cooreman was een fijn en gevoelig mens. Zijn Schepper had hem begiftigd met een klaar verstand, een milde wijsheid en een groot en in-goed hart... aan dat hart is hij gestorven. Kinderlijk blij met degenen die blij waren, leed hij mee met degenen die leden. Hij moest er aanwezig zijn, hij liep er tussen, hij voelde mee. Op alle parochies waar hij zijn Heer heeft gediend, zullen er velen zijn, die zich zijn luttel maar oprechte woorden van troost en attentie blijvend zullen herinneren. Maar het sterven van de vader van zijn goede huishoudster — hetgeen hij zich zo zeer heeft aangetrokken — ging blijkbaar zijn laatste zwakke krachten te boven.

Jeanine, ik ben je zo dankbaar voor al die jaren beste verzorging en voor je opoffering, ter liefde van Ons-Heer. Samen met je vader ben ik nu in vrede. Wij zullen de Voorzienigheid voor je smeken.

Dierbare familie, confraters-priesters, oud-parochianen, zusters en bejaarden van het rusthuis, mijn vele vrienden en kennissen, ik bid voor u allen in het priesterkoor van het Vaderhuis, opdat wij ons ééns mogen verheugen in een blij weerzien, in het Land van de levenden-voor-altijd.

Onze-Lieve-Vrouw van Kleemkapel, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

De families COOREMAN en
VANDEN BREEN,

danken U voor Uw medeleven
en gebed.

de neve, nevele

Begr. p.v.b.a. Claey's-Van Parijs & Zoon, Oossekoouter 32,
9850 Nevele Telefoon (091) 71 50 50 - 71 59 27