



Tot vroom gedachtenis van

**Mevrouw**

**Marie Alice COPPEJANS**

**Weduwe van Mijnheer André DE LOOR**  
geboren te Grotenberge de 9 september  
1899 en godvruchtig overleden te Zottegem  
in de Kliniek Dr. Goffaerts op 21 septem-  
ber 1976, gesterkt door de H.H. Sacramen-  
ten der zieken en de Pauselijke zegen.

Moeder zijn is alles geven,  
zorg en lijden, liefde en leven,  
Moeder zijn is alles derven  
Alles ... en tevreden sterven.

Heer,

Zo was de betreurde overledene, een  
moeder, een goede moeder. ongekunsteld,  
eenvoudig, maar echt en Waar — goed en  
dienstvaardig, zorgzaam en bekommerd om  
haar zwaar gezin.

Haar leven kan in deze woorden worden  
samengevat : een lange pijnlijke kruisweg,  
doorstaan in onverstoorbare rust en rotsvast  
betrouwen op Gods H. Voorzienigheid.

Heer,

in overgave aan U, in trouwe geloofs-

plicht ging zij ons allen voor. Wil haar nu  
laten delen in uw heerlijkheid voor eeuwig  
en laat haar deelachtig zijn in uw onver-  
gankelijke liefde.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en familieleden, hebt  
allen dank om al het goede dat ik van U  
mocht ondervinden; om al de zorgen waar-  
mee U mij hebt omringd. Moge God U al-  
len hierom belonen en blijven wij in gebed  
verenigd.

Moge hare ziel door Gods barmhartig-  
heid in vrede rusten.



De families De Loor - Coppejans - Moreels  
- Van Vrekem,

**danken U voor de gebeden en  
deelneming, in hun diepe rouw.**