

Indien wij gestorven zijn met Christus dan zullen wij ook met Hem leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

### Albert Jan COPPENS

echtgenoot van mevrouw  
**Agnes Pardaens**

geboren te Sint-Lievens-Esse op 27 november 1922 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 22 juli 1975 gesterkt door de sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

In stille eenvoud en bezorgdheid, in het nauwkeurig volbrengen van zijn plichten heeft hij zijn leven doorgebracht. Tot drie maanden voor zijn dood was hij de sterke man, nog volop aan het werk op de boerderij. Hij is bijna nooit ziek geweest. Toen kwam het onheil. De vele dokters die zich over zijn Kwaal bogen brachten hem geen baat. De Heer heeft hem veel te vroeg geroepen. Een goede echtgenoot en vader, gevoelig van hart, rechtvaardig in zijn doen en laten heeft ons verlaten. God die weet wat er in de mens is, die het binnenste schouwt van de mens, zal hem lonen voor de goede gevoelens en daden van zijn leven, voor de grootmoedigheid waarmee hij door het leven ging.

Geliefde echtgenote en kinderen. God heeft mij verlost uit de smart. Dank voor uw goede zorgen. Gij hebt u niets ontzien om mij te

helpen. God heeft zich over mij ontfermt. Hij weet wat voor ons het beste is. In grote beproeving laat ik u achter. Vertrouw op de goddelijke Voorzienigheid. Wat God bewaart is wel bewaard.

Dierbare vader, laat de smart uw hart niet breken. Bij moeder ben ik nu. Ons heengaan is geen scheiding voor immer. In gebed blijven wij bij God verenigd.

Dierbare familie en kennissen, weest mij nuchter in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.



Mevrouw Albert COPPENS - PARDAENS Anges,  
De Heer en Mevrouw Gaston en Rita COPPENS - VAN ELSUÉ en kinderen ;

De Heer en Mevrouw Roger en Elvire DE SMAELE - COPPENS en kind ;

De Heer en Mevrouw Marcel en Rita VAN DER STOCK - COPPENS en kind ;

De families COPPENS, PARDAENS, DE MAESENEER, MANSSSENS en TURTELBOOM ;

**danken oprecht voor de gevoelens van innige deelneming hun betoond bij deze rouw.**

druk. van boxstael - begraf. den tandt, herzele