

" Die dag, toen de avond gekomen was, zeide Jezus tot zijn leerlingen :

" Kom laten we oversteken naar de andere oever.



WIJ GEDENKEN BIDDEND DE ZIEL VAN

DE HEER

Alexis COPPENS

Echtgenoot van Leonie DE BACKER

geboren te Aalgem op 12 december 1899 en er godvruchtig overleden op 9 november 1987, voorzien van de H. Sakramenten der zieken. Lid van de Katholieke Bond der Gepensioneerden

Zalig zij, die rustig de komst van de Heer kunnen afwachten bij hun levensavond. Deze avond was voor vader langzaam gevallen. Tevreden had hij de hoogdag van Allerheiligen thuis midden zijn geliefden gevierd. Zoals hij gans zijn leven gewoon was ontving hij de H. Eucharistie, maar nu ook thuis en toen was hij bereid, tevreden over zijn vervulde levens-taak, zacht te ontslapen in de Heer. Onverwoestbaar was hij in zijn levenskracht, zijn grootste kruis was de laatste maanden niet meer te kunnen werkjes op knappen, de dagen waren immers zo lang, voor hem die gedurende zijn leven nooit werkeloos had stil gezeten. Zo had hij zich ook veel vrienden verworven, vroeger op de baan en de laatste jaren in een gezellig babbeltje thuis. Zo was hij hecht verbonden met gans de parochie en zijn vele vrienden. Ook met God was hij da-

gelijks verbonden door zijn gebed en zijn eerbied voor alles wat christelijk en heilig was. We kunnen God slechts danken voor dat schone leven, een voorbeeld van naasten-liefde, dienstbetoon en eerbied voor Gods heiligdagen.

Dierbare echtgenote, nooit heb ik U leed willen aandoen, ook deze scheiding had ik u willen besparen, maar leren we bidden : Gods wil geschiedde.

Beste kinderen, die laatste jaren heb ik ondervonden dat ik u de goede weg gewezen heb. Dank voor die dagelijkse genegenheid en blijf zo nu rond moeder eensgezind geschaard. Mariette zal verder voor een goede thuis zorgen waar we allen zo dankbaar voor zijn. Moge God er haar om lonen.

Geen afscheid, maar een weerzien bij God.

De families COPPENS, DE BACKER,

DE SAEDELEER, SCHEERLINCK en

VAN MELKEBEKE

danken U voor de blijken van oprecht medeleven in hun rouw.

Begr. J. Van Den Driessche, Aalgem

Uitg. Mevr. Van Sande, Aalgem