

Ten Paradijze geleiden U de engelen. (off. overl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA-MARIA COPPENS

weduwe van Mijnheer

HECTOR VAN WIELENDAALE

Geboren te Nederbrakel de 3 maart 1877

en er godvruchtig overleden de 4 mei 1956.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart
en van de 3e Orde van St. Franciscus en alle andere
godvruchtige genootschappen.



De dierbare overledene is door dit leven ge-
gaan als een voorbeeld van geloof en godsvrucht,
van toewijding en liefde. Voor de kinderen harer
zuster is zij, door Gods Wilsbeschikking, een En-
gelbewaarder geworden en tot haar laatste dag
gebleven. Hoe prachtig heeft zij die levenszen-
ding volbracht: haar huis was een school van
eer en deugd die rijk openbloeien in het gedrag
van dezen die aan haar zorgen werden toever-
trouwd! Geen wonder dan ook dat hare dierbaren
nu zo diep bedroefd zijn. Jezus ook weende bij
het graf van Lazarus, Doch de troost die Jezus
toen gaf, geeft Hij ook nu: "ik ben de verrijzenis
en het leven; Wie in mij gelooft, zal leven in
eeuwigheid." Dit heeft het leven van deze Vro-
me Vrouw gekenmerkt: bidden, werken, goed-
hartig en toegewijd zijn. Welzalgig is zij nu dan ook.

Mijn dierbaren, gij hebt mij altijd aanvaard als
uw moeder, en ik heb U altijd beschouwd als mijn
eigen bloed, omdat ik van God de genade kreeg
mijn bloedeigen zuster als moeder bij U te kun-
nen vervangen. Uw kinderlijke genegenheid was
mij een benijdenswaardige troost. Hebt dank hier-
om en dat God het U lone. Blijven we voor mal-

kander wat wij altijd geweest zijn: liefdevol in
het gebed verenigd totdat we hierboven elkan-
der wedervinden. Vaart dan allen wel en bidt
voor mij alsook voor vader en moeder zaliger.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b.



Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

De families COPPENS, DE CROO,
VAN WIELENDAALE, en
VAN TWEMBEKE

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdlaourt