

« Sta op, het is tijd ».

Zo heeft de Heer haar gevraagd naar Hem terug te komen, honderd jaar na die andere keer : « Ga, het is tijd ».

Haar opdracht was dit mensenleven te vullen en af te maken in de Liefde van de blijde Boodschap. Liefde en blijdschap hebben als één draad gelopen, tussen haar streng plichtsbesef en overtuigd Godsbeleven, tussen ziekte en nood, met een prettige minzaamheid die haar ouderdom had overleefd.

Het geluk lag voor haar in
« het stil beleven der dagelijkse dingen,
zichzelf aan iemand anders geven
en 't eigen « ik » verdringen ».

Laat ook zó ons gebed zijn, een stil en
gewoon begeleiden in de Glimlach van de
Heer van

de ziel van

Elisa COPPENS

weduwe van dokter

Hector VAN ONGEVALLE

Denderhoutem, 4 oktober 1970.



De families

VAN ONGEVALLE, COPPENS, VAN
EECKHOUDT en VAN HELLEPUTTE
bedanken.

De Beiaard