

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS: Amen.



TER GODVRUCHTIGE NAGEDACHTENIS

van

EUGEEEN COPPENS

weduwnaar van

MARIA DE RODDER

geboren te St Maria-Oudenhove, de 30 December 1863  
en godvr. overleden te Nederbrakel de 6 April 1949,  
tijdig en meermaals voorzien van de H. H. Sakra-  
menten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart. van het  
Xaverianengenootschap en van de Confrerie van het  
H. Sakrament.



Met Eugeen Coppens dragen wij een "type", van  
Nederbrakel naar zijn laatste rustplaats. Hij zal in ons  
geheugen en in onze verbeelding blijven, geplaatst in  
de galerij van de Brakelse figuren.

Hij was de "joviale", man rondborstig en sterk ge-  
bouwd. Hij was immers altijd vrolijk, altijd opge-  
wekt, hij bekeek immer de zonnige kant van het leven.,  
Zijn goed humeur deelde hij mee aan alwie met hem  
in aanraking kwam, en hij behield het tot de laatste  
stond van zijn leven.

Hij bezat de kunst van geestig te zijn en toch al-  
tijd deftig en toch nooit iemand te kwetsen. Die strenge  
deftigheid, hem eigen, eiste hij ook van allen die  
in zijn huis kwamen, of in zijn omgeving.

Hij was vooral ook een diep godsdienstig man.  
Dat toonde hij in gans zijn leven, niet het minst in  
de opvoeding van zijn talrijke kinderen; dat toonde  
hij in de beproevingen, dat toonde hij vooral op zijn  
ziekbed en sterfbed wanneer hij met zoveel gods-  
vrucht telkens de Heilige sacramenten ontving.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, de Heer  
heeft mij overvloedig gezegend met vele jaren; mijn  
tijd is gekomen om tot God terug te keren. Ik dank  
U allen om uw genegenheid en uw toewijding voor-  
al in mijn ziekte. Blijft in vrede met elkander en  
vergeet mij en ook moeder niet in uw dagelijkse  
gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

De 4 akten.

(12 j. afl.)

---

De Familiën COPPENS-DE RODDER;

Danken U voor de blijken van  
genegenheid en gebeden.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.