

Gelijk goud in de smeltoven gezuiverd wordt,  
zo loutert God de ziel der rechtvaardigen in hun  
beproevingen.



**DIT MOGE U BLIJVEND DOEN GEDENKEN DE  
SCHONE ZIEL VAN**

MEVROUW

**Eugenie-Emma Coppens**

echtgenote van de Heer  
**René LIMPENS**

geboren te Nederbrakel op 12 mei 1896 en god-  
vruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te  
Opbrakel op 30 oktober 1969, voorzien van de  
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen in het stervensuur.

Moeder was dapper en zorgzaam ; hard heeft  
zij gewerkt samen met vader.

Haar stille vroomheid, haar bescheidenheid en  
eenvoud tekenden heel haar persoon. In haar ge-  
zin is zij een voorbeeld geweest van echtelijke  
liefde en trouw.

De laatste jaren van haar leven waren lijdens-  
jaren, waar pijn, droefheid en hoop afwisselden.  
Nu is voor haar de goede strijd gestreden, zij  
heeft haar geloof bewaard. Nu wacht haar de  
kroon der gerechtigheid, die God beloofd heeft  
aan hen, die Hem liefhebben.

Dierbare kinderen en familieleden, ik dank U  
voor al de goede zorgen en vriendschap, die gij  
aan mij besteed hebt en vooral gij, dierbare echt-  
genoot, die geen enkele dag van mijn ziekbed zijt  
weggeweest, ik dank U voor de trouwe genegen-  
heid al de dagen van ons huwlijksleven.

Mijn Jezus barmhartigheid !

De families COPPENS, LIMPENS, ROELANDT  
en GOSSEYE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken  
van kristelijke deelneming en  
DANKEN U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel