

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen

Bid voor † de Ziel

VAN MIJNHEER

Gerulfus, Antonius, Maria COPPENS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

LEOPOLDINA PIRON

ERE-SCHOOLHOOFD

geboren te Sint-Maria-Horebeke de 8 December
1873 en vredig in de Heer ontslapen te Erpe
de 1 April 1951.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van al de godvruchtige genootschappen.

* Meester Coppens is naar de hemel ! . . . zó spreekt ons volk van Erpe. En we denken onwillekeurig : " vox populi, vox Dei . . . De stem van 't volk is hier de stem van God.

* Kom, getrouwe dienaar, klinkt 't Goddelijk woord, want dat was Hij ten volle : getrouw en dienaar. CHRISTEN uit één stuk, man van eer en plicht, leefde hij in vrede met God en met de mensen.

MEESTER naar het voorbeeld van Hem die ons de weg naar de hemel toonde * met Zijn voorbeeld en Zijn lering, wist Meester Coppens dat we veel meer opvoeden door wat we doen dan door wat we zeggen.

VADER, gezegend met 'n talrijk kroost, heeft hij steeds voor zijn gezin geleefd, gewerkt en gebeden. En wat hij gezaaid heeft, heeft hij gemaaid : Al de dagen van zijn langdurige ziekte mocht hij zich verheugen in de dankbare liefde, waarmede al zijn kinderen hem . . . om de beurt . kwamen verzorgen . . . Niemand ontbrak bij het afscheid, en iedereen verstonde dat laatste woord van zijn stervend vaderhart:

Dierbare kinderen, niet met woorden, maar met blijvende bezorgdheid zal ik u dankbaar zijn, hierboven. Met Moeder zal ik, als weleer, over u waken, en over uw eigen gezin. God zegene u en mijn goede familieleden en mijn trouwe vrienden. Tot weerziens in de hemel !

JEZUS, MARIA, JOZEF ! (7 jaar aflaat).

Mijnheer en Mevrouw Hendrik COPPENS-MEDAER en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel COPPENS-DE PAEPE,

Mejuffer Maria COPPENS,

Mijnheer en Mevrouw Jozef COPPENS-GHYSELS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Paul COPPENS-VAN CAUTER,

Mijnheer en Mevrouw Georges COPPENS-STERCK en kinderen,

De Familien COPPENS en PIRON,

BEDANKEN.

Druk, Sterck en Coppens, Mere.