

Die in leven, lijden en sterven zich overgeeft aan den aanbiddelijken Wil van God, ontslaapt in vrede.



ZALIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer

GUSTAAF COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

HORTENSE VANDEN HERREWEGEN

Lid van den Bond van het H. Hart
en den Zoeten Naam.

Geboren te Moerbeke den 25 Augustus 1867 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Geeraardsbergen den 26 Februari 1947, voorzien van al de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was blijmoedig en vroom. Hij was trouw en goed. Hij was dienstvaardig en zeer werkzaam en hij was er fier op, en terecht, zijn levenlang geholpen te hebben in de parochiekerk aan den dienst van God. Mogen thans de Engelen hem geleiden ten paradijze in de eeuwige vrede en vreugde des Heeren.

Mijn dierbare echtgenote, wij hebben samen gewerkt, geleden en gebeden. Ik dank U voor uwe schoone genegenheid en al uw goede zorgen. En ook U mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, want gij waart mijn zoetsten troost en mijn kroon.

Al is dit scheiden hard, ik zeg U toch geen vaarwel voor immer, want ons zalig Geloof zegt ons dat wij elkander zullen weerzien in den Hemel.

Mijn goede vrienden en familieleden, ik weet dat Gij en al mijn dierbaren mij niet vergeten zult in uw dagelijksche gebeden en goede werken.

Mocht Onze Lieve Heer U zegenen en troosten in deze zware uren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De familie COPPENS,

De familie VANDEN HERREWEGEN,

De familie VANDER PUTTEN,

De familie DE VLAMINCK,

*danken U hartelijk voor de
diep gevoelde blikken van
deelneming en genegenheid,
hun betoond bij het afsterven
van hun beminden echtgenoot,
vader, schoonvader, groot-
vader, overgrootvader, oom,
neef en bloedverwant*

MIJNHEER

Gustaaf COPPENS

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.