

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen



Bid voor de ziel

van

IRMA COPPENS

echtgenoot van

REMI PIETERS

geboren te Nederbrakel, den 31 Maart 1886, en
er godvruchtig overleden, den 6 Maart 1946,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Niets is zoo schoon en zoo troostbaar als het ge-
tuigenis dat wij, na iemands dood, kunnen afleggen
van zijn deugd en kristelijke gevoelens. Het is niet
alleen de weerklank van het leven maar ook de
bekrachtiging van Gods oordeel en de verzekering van
het eeuwig leven hiernaals.

(H. Franciscus van Sales)

Dat mogen wij in waarheid zeggen van de duur-
bare overledene. Zij was immers de priezenwaardige
vrouw die haar huizaken zorgvuldig wist te bestu-
ren ; de moeder die haar kinderen voor den Heer
trachtte op te voeden en die hun den weg tot het
goede aanwees. In haar lastige ziekte klaagde zij niet
maar offerde alles aan God op, bad den Heer
om sterkte en met het klaar vooruitzicht van den
dood die op haar loerde, bereidde zij zich tot dien
laatsten stap met betrouwen en onderwerping.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik ben uit uw
oogen verdwenen maar mijn hart blijft bij U. Van
uit den Hemel zal ik over U waken, vooral over U,
mijn kinderen, om uw jeugdige schreden te leiden
en ten goede te richten. Hebt dank voor uw goede
zorgen en bewandelt steeds den weg des Heeren,
in vroomheid en onderlinge liefde.

Jezus, Maria, Jozef, (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

Mijnheer Remi PIETERS ;
Mijnheer Clément PIETERS ;
Meijster Marie-Rose PIETERS ;
De Familiën COPPENS, PIETERS, TUYPENS en FLAMÉE ;

gevoelig aan uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden Ued.
hun innigen dank.