



GEDENK IN UW GEBEDEN

Mejuffrouw

IRMA COPPENS

Geboren te Sint-Blasius-Boekel
op 28 oktober 1909 en overleden in het
Ziekenhuis te Ronse op 2 oktober 1989.

God

Bij Uw wijsheid zwijgen alle vragen
Want alle leed is bij U klein.
Gij regent over kwade en goede dagen
En speelt met wolk en zonneschijn.
U prijst het water, en de bomen
zijn groen in Uw barmhartigheid.
Gij ziet de kleine dieren komen
En wordt vervuld van tederheid.
En mij, die eenzaam dacht te wezen
Verrast Uw niet te meten trouw
Wanneer de ochtend is gerezen
Vind ik Uw sporen in de dauw.

(B. Rijdes)

De familie Coppens en Vion
danken U voor uw gebeden en medeleven.

Namis: zondag 15 oktober 1989 om 9 uur.