

*Wij zijn met de dood verbonden
zoals wij verbonden zijn
met tijd en jaren.
Want elke morgen spelt een avond
en elke dageraad draagt reeds
de nacht in zich.
Maar wij zijn ook met God verbonden
Hij blies zijn adem in onze longen.
Dit leven, onder adem van Gods Geest
is meer dan aarde, lucht en tijd.
Het is een afglans van Zijn leven
en sprankel eeuwigheid. (N. M.V.)*



Dankbaar en vroom aandenken aan

DE HEER

Jan-Baptist, Cyriel, Aloïs COPPENS

Echtgenoot van Mevrouw Paula DEZUTTER

geboren te St. Blasius-Boekel op 22 juni 1913 en
plotseling in zijn huiskring overleden
te St. Blasius-Boekel op vrijdag 3 augustus 1990
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken

Oud-strijder 1940-45

Vereremerkt met verscheidene eretekens

Tijdens de hondsdagen die dit jaar stikkend heet waren, kwam het nieuws van zijn dood. En de mensen zeiden het voort alsof ze er zelf bij betrokken waren, want

hij behoorde tot die mensen die hun plaats hebben in de dorpsgemeenschap. Die door iedereen in het dorp en ver in de omtrek gekend en aanvaard zijn. Niet enkel omdat het werk het meebracht, maar omdat het als een karaktertrek was stond de deur van hun huis meestal open. Met een stoel klaar voor wie een babbel wou doen. Daar vond je hem als een gemakkelijke gespreksgenoot met een goede inborst en mededeelzaam. Toch soms voorzichtig, soms met een zekere terughoudendheid: zo over eigen pijn en miserie, om misschien niemand tot last te zijn. Zo ook voorzichtig om te praten over dingen die je lief zijn en koestert- te lief om te mengen in de gewone praatstof van een losse babbel. Zo beleefde hij innig een grote verbondenheid met de kinderen en kleinkinderen en zijn vrouw waarvan hij zeer veel hield. Die hij zo erg nodig had en bij zich wou hebben in de uren van pijn. Zij hoorden zo bij elkaar ze waren elkaar zo gewend, vulden elkaar zo aan. En als hij zei dat hij hield van thuis te zijn, dan hoorde zij daarbij. Wij zullen je naam in het boek van de overledenen bij schrijven van het dorp waartoe je zozeer behoorde en nog behoort in de herinnering van je vele bekenden, vrienden en familie.

De families COPPENS-VION, DEZUTTER-DENIJS danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

Rouwcenter pvba Funeralia - Zwalm - Tel. 055/49.93.54 - 49.88.31