

Kom, gezegende van mijn vader,
ontvang het loon
dat de Heer u van eeuwigheid
heeft voorbereid.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jean, Julien COPPENS

zoon van wijlen
**Emiel en Philomène
COPPENS - ROMAN**

geboren te Michelbeke op 24 juli 1922
en godvruchtig overleden in Home 't Neerhof
te Elst op 23 januari 1994,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

†

De families

COPPENS en ROMAN,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24

Amper een week na zijn zuster, die voor hem als een moeder was, ontvangt ons ook deze zachtmoedige en ingoede man. Zonder listen of klagen ging hij zijn levensweg, maar al was hij een en al bescheidenheid, hij dwong toch eenieders respect af, omwille van zijn konsekvente levenshouding, zijn rechtschapenheid en zijn diep geloof.

Zo zal hij dan in onze herinnering blijven voortleven, vooral bij degenen onder ons, die hem dierbaar waren, waaronder zeker niet het minst zijn petekind, Bart, van wie hij bijzonder veel gehouden heeft. Aan allen laat hij het voorbeeld na van een leven, dat alhoewel onopvallend toch een spoor naliet, waarin zonder vertoon veel waardevoels werd neergelegd.

Wij nemen van hem afscheid met een gevoel van dankbaarheid voor alles wat hij in ons midden was en deed en wij zullen hem missen. Maar wij vergeten daarbij niet, dat bij God niets verloren gaat. Wat wij zijn en doen hier op aarde, in Hem draagt het vrucht in eeuwigheid. Daarom geven wij hem hoopvol uit handen, want vol vertrouwen in de Heer van wie hij naar best vermogen een toegewijde dienaar is geweest.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

Namis : op vrijdag 18 februari 1994 om 19 uur.