

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden ontslagen worden.  
II Mach. 12



## BID VOOR DE ZIEL

van

### Mijnheer Jozef COPPENS

geboren te Overboelare den 5 Decamber 1867 en er godvruchtig overleden op Witten Donderdag 29 Maart 1945.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten en den Pauselijken Zegen.

Hij stierf in een gezegenden ouderdom, gekomen tot de volheid der dagen: de hooge ouderdom is eene eerekroon wanneer hij gevonden wordt op den weg der gerechtigheid. Voor uwe gelovigen immers, o Heer, wordt het leven veranderd, niet weggenomen; en nodat het huis van dit aardsch verblijf is ontbonden, wordt ons in den hemel een eeuwige woonstede bereid. Pref. Mis overled.

De duurzame overledene was een man met rosvast geloof. Hij was eenvoudig, rechtschapen en rechtvaardig in zijnen handel en wandel.

Bemide Broeders, Zuster en Bloedverwanten, vaartwel, hebt dank voor de goede zorgen waarmede gij mij voortdurend hebt omringd.

Tot wederziens in den hemel; blijft mij indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. Amen

Uitg. Edg. De Croo, Koster, Overboelare

De familiën COPPENS en VAN DER SCHUEREN,

zeer gevoelig aan de genegene blikken van innige deelname, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor den dierbaren afgestorvenen

Mijnheer JOZEF COPPENS

danken U van harte.