

« Gij alleen God, laat mij rusten zonder
zorgen ».

(naar ps. 4)



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jules COPPENS

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne DE BACKER,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op
26 februari 1909 en godvruchtig overleden
in het ziekenhuis te Geraardsbergen op
17 januari 1978, nadat hij de pauselijke
zegen en de ziekenzalving had ontvangen.

Hij was lid van de Mijnwerkersbond en
van de Bond van de Gepensioneerden.
Vereerd met het Kruis en de Medaille
voor moed en zelfopoffering.

Wie geleefd heeft volgens Gods geboden,
wie zijn gaven en talenten ten dienste stelde
van zijn gezin, wie zijn evenmens behulp-
zaam was, komt niet met lege handen voor
het aanschijn van de Heer.

Bedroefd om de echtgenoot en vader die
ons verlaten heeft, danken we U, Heer God,
om deze mens aan wie Gij ons jarenlang
hebt toevertrouwd. Dankbaar gedenken wij
zijn leven van noeste arbeid, in zijn jon-

gere jaren in de koolmijn, later ten lande.
Dankbaar gedenken wij zijn geduld en moed
waarmee hij, geknakt in gezondheid, door het
leven ging. Dankbaar gedenken wij zijn dienst-
vaardigheid en behulpzaamheid waardoor hij
bij zijn evenmens bekend stond a's diegene
op wie men niet vruchteloos beroep deed
om een helpende hand toe te steken. Dank-
baar gedenken wij de wijsheid van zijn oor-
deel, de mildheid van zijn hart, de eenvoud
van zijn geloof.

Dierbare echtgenoot en beste vader, wij
zullen u in ons leven missen. Uw aandenken
zal ons steeds heilig blijven. Met al onze
familieleden blijven wij tijdens het weekend
de eucharistie meevieren en dan bidden :
« God, aanvaard deze mens na volbrachte
levenstaak, geef hem niet prijs aan de eeu-
wige dood. Beloon zijn zwoegen en zorgen
Schenk rust aan hem, die zachtmoedig van
karakter was en eenvoudig van hart en laat
Uw engelen hem binnenleiden in Uw Vader-
huis. Amen ».

De families COPPENS, DE BACKER, DE PRIL,
VAN DAMME,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel