



Wie in het hart van zijn geliefden leeft,
is niet dood,
hij is alleen 'verwijderd',
en wie naar de Heer terugkeert,
blijft in de familie.

St. Jeroen

Dankbare herinnering aan

de heer

JULIEN COPPENS

echtgenoot van mevrouw
Gabriëlle De Bosscher

geboren te Zottegem op 28 juli 1924 en
godvruchtig overleden te Oostende in het
Henry Serruysziekenhuis op 22 december 1994

Oud-Strijder 1940-45
Vereerd met verscheidene militaire eretekens

De families Coppens, De Bosscher, Roelandt
en Landrie danken
voor de bijken van deelneming.

'Wanneer ik doodga wil dan liefst van al niet kla-
gen. Ik wil alleen maar zeggen: het doet pijn dat
jij straks hier en ik dààr zal zijn...'

Allen zijn we hiervan overtuigd, maar geen enkel
mens kent op voorhand dag of uur.

Ook zo is onze dierbare overledene Julien heen-
gegaan: plots, totaal onverwachts, zonder echt af-
scheid te kunnen nemen. Maar wie goed is voor
zijn medemens zal beloond worden door de lief-
de van God.

Steeds was Julien bezig op zijn eigen manier: een-
voudig, oprecht, ongeunsteld en met de glimlach
om zijn mond. Na een rijk gevuld leven van wer-
ken, behoorde een wandeling met zijn trouw hond-
je tot één van zijn dagelijkse bezigheden.

Lieve echtgenote, veel te vroeg en te plots komt
de scheiding, maar echte liefde houdt niet op bij
het graf. Dank voor die liefde en uw begrip.

Beste familie, vrienden en kennissen, ook dank zij
u heb ik een gelukkig leven gekend.
Ik blijf bij u in zovele herinneringen.