

Gods H. Wil geschiede.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mijnheer

Jules, August COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

Anna DE CLERCQ

geboren te St. Lievens-Houtem, de 3 Juli 1899 en
aldaar godvruchtig overleden, de 1 November
1954, versterkt door de H.H. Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en alle god-
vruchtige genootschappen der parochie.

Op Allerheiligen, de dag waarop de gelovigen
hun blikken ten hemel richten, is zijn ziel naar
het eeuwige vaderland opgegaan. Daar zal God
elken traan van de ogen afwissen, zal er geen
dood meer zijn, noch rouw, noch smart.

De duurzame overledene was een vroom, recht-
schapen, zorgvuldig en gedienschtig man. Zo mag
hij zeggen tot de Heer: Meester, ik heb in uw ge-
loof geleefd en het trouw beleden; tot zijn gezin:
ik heb door aanhoudende werkzaamheid uw wel-
varen behartigd; tot zijn familie, maar vooral tot
zijn beproefde zuster: ik heb U steeds geholpen
zoveel het mijn krachten toelieten; tot zijn mede-
mens: ik heb dienstvaardig alle mogelijke bedien-
ingen gewilligd.

Beminde Echtgenote, te vroeg moet ik U verla-
ten en de last van ons gezin aan uw zorgen alleen
overlaten. Ik had het anders gewild; geen mense-
lijke pogingen konden deze vroegtijdige scheiding
verhindern. Tegenover die bittere werkelijkheid
is maar een troost, namelijk ons geloof in het
weezien hiernamaals.

Lieve kinderen, nu begrijpt ge nog niet wat
mijn heengaan voor U betekent, ik blijf echter
van uit veiliger oorden over U en uw Moeder wa-

ken. Weest gij door een daadwerkelijke liefde haar
steun en troost tot de laatste dag van haar leven.
Duurbare schoonouders, broeders, zuster, schoon-
broeders, schoonzusters en familieleden ik zeg U
tot weerziens; laten wij verenigd blijven door het
gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300d.afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.a.)

Mevrouw Jules COPPENS-DE CLERCQ,

Mijnheer Paul COPPENS,

Mejuffer Marie-Louise COPPENS,

Mejuffer Bernadette COPPENS,

De familiën COPPENS, DE CLERCQ, DE VOS en
VAN HECKE,

danken U oprecht voor de blij-
ken van christelijke deelneming.

Druk. Rob. De Canck, St. Lievens-Houtem