

Wie kon een vaderhart beschrijven
of zingen voor zijn leven 't lied
zijn beeld zal onaantastbaar blijven
en kon de tijd toch nooit verdrijven
voor kinderen sterft een vader niet.



Dankbare herinnering aan
de heer

KAMIEL COPPENS

echtgenoot van
Eveline De Beck

Hij werd geboren te Overboelare op 12
oktober 1907 en godvruchtig overleden in
het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraards-
bergen op 16 september 1992, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijken Zegen.

Oud-strijder 1940 - 1945

De families

Coppens, De Beck,
Doclo en Van Lieferringe

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Zoals wij hem immer gezien en gekend
hebben, zo is hij gestorven, met de stille
vrede op het gelaat en als trouwe dienaar
van de Heer.

Als een van de oudste inwoners van onze
parochie is hij lang actief en optimist
geweest in het verenigingsleven. Hij hield
van het huiselijk geluk en voelde zich
graag omringd door familie en vrienden.
De laatste jaren werd hij steeds meer door
ziekte gekweld. Vooral zijn nakende blind-
heid ervaarde hij als een eerste vaarwel
aan alles wat hem dierbaar was. In deze
moeilijk draagbare momenten, vond hij de
meeste troost in een lach van zijn achter-
kleinkinderen.

Beminde echtgenote, gij zijt mij altijd lief
en dierbaar geweest. Hoe kan ik je be-
danken voor al de jaren die wij samen
gelukkig hebben doorgebracht, zonder die
moeilijke laatste jaren te vergeten waarin
gij mijn grootste steun en toeverlaat waart.
Mijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik heb van U veel begrip en
goedheid ondervonden. Leef verder in
eensgezindheid en genegenheid voor elkaar
en dat God U moge helpen op uw verdere
levensweg.

Durk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724