

Geef rust, o Heer, geef uw vrede aan de dode,
en dat het eeuwig licht over hem schijnen
moge.

†

BEGELEID DOOR HET GEBED VAN DE KERK
EN
GESTERKT DOOR DE H. SACRAMENTEN
GING VAN ONS HEEN
DE HEER

KAREL COPPENS

geboren te Nederbrakel, op 29 oktober 1896,
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel, op 29 januari 1974.

Lid van verscheidene godsdienstige
genootschappen.

Vredig is hij in de Heer ontslapen, na een
rustige oude dag die de bekroning was van
zijn leven.

Wij hebben hem gekend als een joviale,
hartelijke man : een stille humorist. Eenvou-
dig en gemeenzaam in zijn omgang had hij
een zekere plechtstatigheid in zijn houding
en zijn gang. Meest altijd zagen wij hem de
pijp rokend, de weggeblazen rook nakijkend
alsof hij er inspiratie bij vond en zijn ge-
dachten liet meegaan om de schone kanten
van het leven te bekijken : een type om niet
te vergeten.

Zijn persoonlijkheid met zijn uiterlijk voor-
komen was als een familie-erfstuk die een
stempel drukte op zijn leven. Hij was een
bekwaam vakman die naarstig werkte, wel
voor «den brode», maar vooral met onge-
kunstelde vriendelijkheid en dienstbetoon
voor zijn medemensen. Van huis uit was hij

ook een vroom man, een ernstig christen, een
erelid van « Kerk en Wereld » en met een
goed verzorgd gebedsleven.

Wij danken de Heer en allen die hem heb-
ben geholpen en bijgestaan voor zijn rustige
ouderdom, voor het goede en het schone dat
hij ons heeft gebracht. Wij bidden tot de
Heer :

« Schenk aan Karel vergiffenis voor zijn
menselijke zwakheden en neem hem op
in uw eeuwige liefde ».



De Families COPPENS en DE RODDER,
gevoelig voor uw bliken van medeleven,
danken U oprecht.

Drukk. De Ruyver - Brakel