

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**LIBERT COPPENS**

weduwnaar van Mevrouw

**ALBERTA ROELAND**

geboren te Nederbrakel, de 6 mei 1893, en er  
godvruchtig overleden de 29 maart 1960.  
voorzien van de H. H Sakramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen " In Articulo Mortis „.

Hij was lid van verscheidene godsdienstige genoot-  
schappen der parochie en van de St.-Gregoriusgilde.



De Heer heeft gebeden tot zijn hemelse  
Vader: Laat deze kelk van lijden van mij  
weggenomen worden; echter niet mijn wil  
maar de uwe geschiede. Naar het voorbeeld  
van de Heer moeten ook wij zo handelen  
en ons leven met het wel en het wee aan-  
vaarden uit Gods hand,

De duurzame overledene, heeft inderdaad  
zijn langdurige ziekte en leed gedragen in  
vrome gelatenheid. Zijn ziekte is voor hem  
de gelegenheid geweest, zich stilaan van  
het aardse te onthechten om zich volledig  
op het hemelse in te stellen en er zich op  
voor te bereiden. Hij was een voorbeeldig  
en vrome kristen, een toegewijd echtgenoot  
en vader. Schenke God hem nu de hemelse  
beloning.

Duurbare kinderen, familieleden, ik dank  
U voor de vele en langdurige zorgen waar-  
mede ge me zo dankbaar en liefdevol hebt  
omringd. Ik weet dat ge voor mij zult bid-  
den, en zo doende mij niet zult vergeten.  
Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (300 d. afl.)



Mr & Mw Evarist CARLIER-COPPENS  
en kinderen.

Mr & Mw André VANDENHAUTE-  
COPPENS en kinderen.

Mr & Mw Frans COPPENS-DE SMET,  
De Familiën COPPENS, ROELAND,  
DE RODDER en ROOS.

bedanken voor uw bliken  
van genegenheid en deel-  
neming.

.....  
Nederbrakel, Druk. We O.Surdiaccurt