

« In de oprechtheid mijns harten, heb ik met vreugde  
alles geofferd. » I Paral. 29.



## VROME GEDACHTENIS

van

# MARGRIET COPPENS

dochter van

## EUGEEN en van wijle MARIA DE RODDER

Geboren te Nederbrakel

den 1 Augustus 1895 en stichtend overleden te  
Lemberge, den 4 Februari 1947,

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zij was lid van de Congragatie van O. L. Vrouw  
en van de Confrerie van de H. Barbara,



De duurzame overledene was een wijze, godsdienstige  
en goede vrouw. Zij was welgevallig in de oogen van  
God om haar vroomheid en haar offerliefde en geëerd  
bij de menschen om haar goedheid.

Zij is in het leven voorbijgegaan « al weldoende »  
altijd welgezind en minzaam, altijd goed en toegevend,  
altijd moedig en vol zelfopoffering, altijd bekommerd  
om anderen blij en gelukkig te maken.

Haar lange slepende ziekte heeft zij met een heldhaf-  
tige verduldigheid doorstaan ; nooit heeft zij gevraagd,  
waar heb ik al dat lijden verdiend ?. Nooit kwam een  
klacht over hare lippen. Haar edelmoedigheid was zoo  
groot dat zij wilde lijden om daardoor in haar lichaam  
uit te boeten wat anderen misdeden en dat zij gansch  
haar leven wilde offeren voor anderen. Steeds heeft zij  
getracht haar glimlach te behouden en alleszins voor  
anderen geen last te zijn. Daarin vond zij haar geluk,  
zoodat zij, enkele dagen vóór haar dood nog heel be-  
wust kon schrijven : « wij zullen alles maar aan O. L.  
Heer overlaten, al wat Hij doet is toch voor ons wel-  
zijn en zoo ben ik toch ook gelukkig. »

Duurbare Vader, Broeders en Zusters, innig dank-  
baar blijf ik U, voor al uw bekommernissen en uw  
zorgen tijdens mijn lange ziekte. U ook dank ik,  
Eerwaarde Zusters van Nederbrakel en te Lemberge,  
vooral U die mij in mijn laatste levensston-  
den dag en nacht hebt bijgestaan en mij zooveel troost en opbeu-  
ring hebt bezorgd. Moge de Heer U zegenen, alsook  
allen aan wien ik liefde, genegenheid of dank ben  
verschuldigd.

Jezus, Maria, Jozef.  
De vier Akten.

7 j. afl.  
12 j. afl.



Om uw blijken van genegenheid  
en Uw gebeden, danken U van  
harte

De Familiën COPPENS ;  
DE RODDER ;  
VAN CAUWENBERGE ;  
DE BLEEKER.



---

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.