



Dankbaar aandenken aan

Mejuffrouw

Margriet COPPENS

dochter van wijlen

Emiel en Emma HERREGODS,

geboren te Nederbrakel op 2 maart 1900 en godvruchtig overleden in het Rusthuis te Brakel-Zegelsem op 29 maart 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw en andere godvruchtige genootschappen.

Het Alleluia van de Paasvreugde zindert deze dagen nog verder door. De vreugde om de opstanding van de Heer vervult alle kristenen met blijheid en overschaduwet het leed om het heengaan van een medemens.

De levensomstandigheden hadden Margriet gevormd tot een ietwat teruggetrokken vrouw en zoals ze on-

opvallend tussen de mensen heeft geleefd is ze ook schier onopvallend uit ons midden verdwenen.

Als een diepgelovige vrouw dierf ze ook de dood in de ogen zien, wetend dat de hemelse paasvreugde om de definitieve overwinning op dood en zonde ook haar deel zou zijn.

We bidden de Heer dat Hij de kruiswoorden « Heden nog zult ge met mij zijn in het paradijs » onverwijld tot Margriet zou willen richten en haar zo verenigen met allen die haar in geloof en kristelijk leven zijn voorgedaan.

De families

COPPENS, HERREGODS,

danken U voor de bliken van medeleven.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel