

Moederlief, ik heb verdriet ...
méér zeggen kan ik niet
dan u om alles danken.



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Maria COPPENS

weduwe van de Heer

Victor, Clement VAN NIEUWENHOVE,

geboren te Nederbrakel op 25 maart
1903 en godvruchtig in de Heer ontsla-
pen in de kliniek der Zusters van Barm-
hartigheid « Hogerlucht » te Ronse, op
30 september 1992.

Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.

De families

COPPENS, VAN NIEUWENHOVE

DE RODDER, OCKERMAN

danken u.

*'t En is van u
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.*

*Geen teekening
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
't en zij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.*

*O moge ik, u
onweerdig, nooit
die beeltenis
bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.*

G. G.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel