

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !

HERINNER U IN GEBED

MEVROUW

MARIA, IRMA COPPENS

weduwe van wijlen **JOZEF VAN LIERDE**
weduwe van wijlen **VICTOR HAEGEMAN**

geboren te Nederbrakel, op 6 oktober 1890 en
godvruchtig overleden te Brakel, op 7 augustus
1981, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken



**De families COPPENS, VAN LIERDE,
HAEGEMAN en GOSSEYE,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Begraf. **RAOUL**, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

Toen vrijdagmorgen de familie van Irma zich voorbereidde om het huwelijk te vieren van een familielid, kwam voor hen, zoals voor iedereen de droeve mare van het plots afsterven van onze dierbare overledene.

Niettegenstaande de hoge leeftijd, die Irma had bereikt, dacht niemand er aan dat het uur van afscheid zo nabij was.

De Heer heeft ons verwittigd, dat de dood kan komen als een onverwachte dief in het diepst van de nacht. Van Irma weten we dat ze hierop voorbereid was. Ze heeft immers steeds als een schoon mens, als een goede echtgenote en moeder, als een voorbeeldig kristen geleefd. Zo kon ze rustig de komst van de Heer tegemoet zien.

Irma, wij allen, uw kinderen, uw familie en uw bekenden, wij allen danken u voor al het goede en voor het geluk dat we van u mochten ontvangen. We weten dat gij ons niet zult vergeten bij de Heer, ook wij zullen vaak nog eens aan u denken.