



Aan onze dankbare liefde is ontvallen
MEVROUW

**Maria, Juliette, Angela
COPPENS**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 2 april 1909 en godvruchtig overleden te
Sint-Maria-Horebeke op 2 augustus 1998,
gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

*'n Beetje
sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan;
je zegt : ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

De families COPPENS en LIEDTS
danken voor uw medeleven en gebed.