

« Ik sterf niet, ik treed het leven binnen ».  
(H. Theresia van Lisieux)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

**Eerwaarde Zuster SIDONIE**

**Maria-Oda COPPENS**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 6 mei 1888.  
De Heer toegewijd door de kloostergeloften  
in de Kongregatie der Zusters van de Godde-  
lijke Voorzienigheid en O.L. Vrouw van VII  
Weeën te St. Maria-Oudenhove op 18 februari  
1911 en er godvruchtig overleden, gesterkt  
door het H. Sakrament der zieken en de  
Pauselijke zegen, op 8 augustus 1975.

Zuster Sidonie was voor haar medezusters en  
voor allen die haar kenden, een voorbeeld  
van diepe godsvrucht en van nederige dienst-  
vaardigheid.

Daarom is haar leven, hoewel verdoken voor  
de ogen der mensen, groot en verdienstelijk  
bij God.

Gedurende vele jaren gaf ze zich als onder-  
wijzeres aan de kleintjes : een bezorgde moe-  
der was ze voor de kinders en een toonbeeld  
van toewijding in het altijd te herbeginnen  
werk van de opvoeding.

Zij is gestorven zoals zij geleefd heeft, zacht  
en stil, in volle overgave aan Gods wil.

Voor haar dierbare medezusters en haar ge-  
liefde zuster Irma blijft zij van uit de hemel  
een voorspreekster.

O.L. Vrouw van smarten, spreek ook voor mij  
ten beste bij uw goddelijke Zoon.

De Zeereerwaarde Heer Directeur.

De Algemene Overste en Zusters,

**De families: Coppens en Schandevijl**

**danken U voor de blijken van kristelijke deel-  
neming.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oud